

Beste mama's en papa's,

Binnen twee weken nemen we jullie kabouters mee op weekend. Voor twee nachtjes zullen wij eventjes mama spelen en voor hen zorgen! Het weekend zal doorgaan van vrijdagavond 5 april tot zondagmiddag 7 april.

Op vrijdagavond spreken we om 19uur af aan de parochiezaal te Pollare. Op vrijdagavond voorzien wij geen avondeten meer dus de kabouters moeten al gegeten hebben.

Op zondagmiddag sluiten we af aan onze lokalen om 12uur.

Ter inschrijving ontvangen we van jullie graag een berichtje en ook €15 (rekeningnummer: BE23 7512 0828 3591) ter bevestiging van de inschrijving.

Wat moeten de kabouters meenemen voor dit weekend?

- matje
- slaapzak
- zaklamp (deze moet niet te ver weggestoken worden want zullen we op vrijdagavond meteen gebruiken)
- pyjama
- toiletgerief
- dikke trui
- vaste schoenen/wandelschoenen (aan bij vertrek)
- uniform (aan bij vertrek)
- verse kleren
- goed humeur

Als jullie nog vragen hebben mogen jullie ons gerust een berichtje sturen! We hopen alvast op een grote opkomst!

Stevige linker, de kabouterleiding!